

# KLINGEL *Stee*

## DE VOORZITTER **WIM** WOORDJE VAN



Het jaar is weer bijna geschiedenis. De meesten van jullie zijn vrij en zullen deze dagen doorbrengen met geliefden. Even ligt het wijkleven stil, zo lijkt het. En dan ploft de Klingelstee weer op de mat! Want er speelt veel in Hoogstede-Klingelbeek. In deze nieuwsbrief doen we bijvoorbeeld een oproep aan mensen die mee willen denken en schrijven om te zorgen dat de Klingelstee nog leuker en informatiever wordt voor de grote groep jonge mensen die hier nog niet heel lang wonen. Laat je ideeën horen!

Een ander punt is dat de energietransitie een versnelde vlucht neemt in de wijk. Waren we tot voor kort samen met Lombok-Heijenoord nog Wijk van de Toekomst, door de kansen die ontstaan door de nieuwbouw op de Hes is Hoogstede-Klingelbeek opeens Versnellingswijk.

Wat dit inhoudt kunnen we leren op een voorlichtingsavond in de wijk op 3 februari, noteer alvast! Waar de Klingelklimaatclub zich verder mee bezighoudt lees je elders in deze Klingelstee.

De nieuwbouw op de Hes is niet alleen goed nieuws. Een aspect ervan verontrust wijkbewoners en doet wenkbrauwen fronsen. Op de onlangs gepresenteerde maquette stond een gigantische toren gepland aan de Schutterij. Hierover heeft de buurtvereniging contact en zitten we aan tafel bij Omvest, de ontwikkelaar.

Ook is er ongerustheid over een pellet-centrale (biomassa) die voor energie moet zorgen op Landgoed Klingelbeek. Ook hierover is overleg en op 8 januari wordt hierover een dag georganiseerd

waarbij geen vraag geschuwd wordt en waarvoor iedereen wordt uitgenodigd. We gaan 's middags kijken bij een referentieproject in Lisse en 's avonds is er een toelichting op het landgoed. Als je mee naar Lisse wilt, geef je dan op.

Dit allemaal na de feestdagen. Maar voor nu: geniet van de kerstdagen, heb een veilige jaarwisseling en we zien elkaar weer bij de altijd gezellige nieuwjaarsborrel op 4 januari. Ja inderdaad, met de lekkerste Glühwein die je ooit gedronken hebt. Gezellig. Tot dan!

Wim  
voorzitter@hoogstede.nl

FIJNE FEESTDAGEN

LAM-!  
BRUSCO!



ROSA



Nieuwsbrief van de buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek, December 2018. REDACTIE: Hadewych Martens. ONTWERP: Susanne Reuling. FOTOGRAFIE: Joop van Osch. DRUK: Rijnja. E-MAIL: voorzitter@hoogstede.nl of redactie@hoogstede.nl. WEBSITE: www.hoogstede.nl. IBAN: NL71ROBO 0385035233. CONTRIBUTIE: €18,- voor gezinnen/samenwonenden, €12,50 voor alleenstaanden. Gelieve aan te melden via bovenstaand mailadres.

# SCHAPEN EN MOESTUIN

De winter komt er aan. Even terugblikken op de zomer en herfst.

Bij de schapen: Het was een warme zomer ook voor de schapen, maar gelukkig waren ze in juni vakkundig geschoren door Geert Jan uit Ede. Hij gaat erg prettig met de schapen om, hij heeft ze zo gevangen en knipt ze dan rustig. Vooral de vachten van Lisa en Lotje waren erg mooi. In de herfst werd Rosa, ons oudste zwarte, ziek. Lotte, onze dierenarts, heeft met veel zorg medicijnen toegediend, maar die leken niet aan te slaan. Rosa at en dronk niet meer, haar buik voelde hard en gespannen aan. We maakte al toespelingen op haar einde, een spuitje om haar uit het lijden te verlossen..... en toen werd ze beter! Rosa, een bijzonder schaap met karakter.

Na jaren de dieren te hebben verzorgd, vroeger ook nog voor de geiten en Betje, ben ik op zoek naar iemand die het wil overnemen. Ik doe het twee keer in de week, op dinsdag en donderdag. Het kost maar weinig tijd en de schapen zullen je dankbaar zijn. Ze horen / zien je al van verre komen en begroeten je met vrolijk geblaat. Opgeven kan bij het bestuur van de Buurtvereniging.

In de moestuin hebben wat wisselingen plaats gevonden, maar inmiddels heeft elke tuin weer een 'boer(in)'. De een is wat fanatieker dan de ander, maar iedereen heeft plezier en een mooie biologische opbrengst. De oogst was dit jaar prima, tot diep in het najaar vanwege het zachte weer. Nu is het winter en vind je in de tuin alleen boerenkool en

spruiten. De bessenstuiken wachten op een nieuw voorjaar. Helaas ook zonder mij. Henk te Hietbrink, Maisveld neemt mijn taak over. Hij is een zeer ervaren tuinder, geen betere in onze buurt te vinden.

De reden waarom ik met beide taken stop, is omdat Joop en ik zijn verhuisd. Hoewel we de buurt en haar bewoners zeer gaan missen hebben we een leuk huis gevonden op een prachtige plek, waar ik een moestuin aan huis kan hebben. Helaas geen schapen, maar wie weet kunnen er kippen komen. Met sommige buurtbewoners zullen we nog contact houden, anderen verliezen we uit het oog. Een ding mag zeker zijn: we hebben het hier ontzettend fijn gehad. Dank voor alle gezelligheid en bestuur: dank voor jullie geweldige activiteiten.

Julie de la Fuente







# TIPS UIT ONZE BUURTMOESTUIN

Nu eens niet over groenten, maar over andere zeer smakvolle zaken uit de tuin.

Bij mijn wekelijkse boodschappenrondes verbaas ik me altijd over de hoge prijs van een aantal producten bij de supermarkt en groenteman. De tuinkruiden, vooral die zo mooi in een klein cellofaanpakje in de koeling liggen, kosten met gemak tussen de twee en drie euro.

Terwijl een groot aantal daarvan heel goed in eigen tuin kunnen groeien, het beste in de volle grond.

Mooi is het natuurlijk om alles zelf op te kweken vanaf zaadjes, daar heb je geen groene vingers voor nodig, alleen veel tijd en goede zorg. Zeker als de kiempjes klein zijn, verdroogt de boel snel, of bij te veel bemesting worden ze vooral lang maar krijg je geen mooie plant.

Koop gerust de planten bij een tuincentrum, die potje uit de supermarkt zijn te snel opgekweekt en met te veel plantjes in een pot. Ze zijn goed te verdelen in twee groepen, de zachte en harde planten.

De zachte zijn bijvoorbeeld bieslook, peterselie, salie, oregano en basilicum. De eerste drie zijn zelfs winterhard, ze sterven af maar komen in het voorjaar weer fris uit de grond tevoorschijn. De bloempjes van de bieslook zijn ook lekker en mooi bij een koud gerecht. Trek de losse paarse bloempjes gewoon uit het bolletje. Salie heeft overigens ook mooie paarse bloemaren.

Basilicum is een lastige, die houdt niet zo van kou, maar is op een koele vorstvrije plek wel over te houden.

De harde zijn bijvoorbeeld: laurier, rozemarijn en tijm, waarbij de eerste twee, bij goede grond, tot mooie struiken uitgroeien als ze een beetje in de luwte staan. De laurier wel met karton of iets anders beschermen als je tuin op het oosten is. Maar bij een beetje beschutte hoek: geen problemen in de winter. De rozemarijn heeft mooie blauw/paarse bloemen, doet het ook goed in een vaas tegen allerlei vliegend spul dat niet van sterk ruikende planten houdt. Tijm is als kruipende plant mooi in de randen van een border, of tussen andere planten in bedekt het mooi de grond zodat

daar geen onkruid kan komen.

Zet de planten vooral in de volle grond, dan hoef je ook niet steeds water te geven. Behalve als het natuurlijk erg droog is. Maar zet ze in een hoek van je tuin, een beetje in het zicht, snel even wat plukken, ook als het donker is in de winter.

Wat kun je ermee doen?

- Rozemarijn aardappeltjes uit de oven
- Laurier in soepen, sauzen en stoofschotels
- Tijm in kaassaus, tomatensaus, bij kip en nog veel meer
- Salie met rookspek bij op een pizza of met champignons

Grote voordelen van een dergelijke kruidenhoek zijn: je hebt altijd verse kruiden in huis, die stukken goedkoper zijn! Vers is zoveel smakvoller dan uit die zakjes. Als je hier eenmaal aan gewend bent wil je nooit meer anders.

Eet smakelijk!

**HOE  
MAKEN  
WE  
HET  
BETER,  
LEUKER,  
SPANNENDER,  
GRAPPIGER,  
...?**



# DE KLINGELSTEE ALS PAREL VAN DE ARNHEMSE WESTKUST

Onze Klingelstee bestaat bij de gratie van Hadewych (redactie) en Susanne (vormgeving). Dit is vrij veel werk en daarom willen we graag weten wat de lezer en/of buurtbewoner wenst. Een heuse peiling. Staat erin wat je wilt? Heb je wellicht goede ideeën op de plank liggen? Zie je jezelf meedoen met één of meer edities van het halfjaarlijkse buurtblad?

We horen graag van je. Het is lastig om deze vraag bij de niet-lezer te krijgen middels de Klingelstee. Maar jij kunt uiteraard een nietsvermoedende buur aanspreken en dit artikel voorlezen. Misschien schrijft je buur heel graag. Misschien maak je graag onoplosbaar lastige sudoku's. Misschien is "puntjes op de 'i' zetten" uw middle name en doet u graag mee aan de redactie.

Hoe dan? De variatie in onderwerpen kan groter. Nu worden steeds dezelfde rubriekjes herhaald, waardoor de nieuwswaarde in zijn geheel ietwat laag is. Er gaat een voorstel rond voor het volgende:

- Meer aandacht voor de ontvangers, oftewel de wijk in met de vraag: 'Lees je de Klingelstee?' 'Welke

onderwerpen zou je leuk vinden?' etc. Zo weten we zeker dat we een nieuwsbrief maken die aansluit bij de interesses van onze bewoners.

- Toewerken naar een format dat in lengte leuk en haalbaar blijft. Bijvoorbeeld een 'nieuwsflits' van enkele kantjes waarin gevarieerde onderwerpen aan bod komen die aansluiten bij de actualiteit. Niet alleen de 'vaste clubjes'. Per editie kijken naar wat er is gebeurd in de wijk. Grappig nieuws, persoonlijke verhalen. Af en toe wat achtergrondstukken over de geschiedenis van de wijk, maar vooral de bewoners zelf aan het woord laten. Is er iemand nieuw in de wijk? Even een kort interviewtje. Heeft een bewoner een bijzonder talent of iets meegemaakt? Even een kort verhaaltje.

Deze manier van nieuws vergaren is misschien arbeids- en tijdsintensiever, maar het resultaat wordt er interessanter door. En er is een groter clubje vrijwilligers nodig. Wie wil hierin investeren en doet er mee?

Laat het weten aan [redactie@hoogstede.nl](mailto:redactie@hoogstede.nl)

Mocht je je mening / ideeën willen geven zonder vaste vrijwilliger te worden dan is ook dat uiteraard van harte welkom!





# ONZE BUURTCLUBS

ONZE BUURTVERENIGING TELT EEN VROLIJKE WIRWAR AAN BUURTCLUBJES. STUK VOOR STUK INITIATIEVEN VAN ENTHOUSIASTE BUURTBEWONERS DIE ELKAAR, SOMS AL VELE TIJNTALLEN JAREN, ONTMOETEN IN DE WIJK RONDONOM EEN GEDEELDE PASSIE OF (SPORTIEVE) ACTIVITEIT. IN DEZE NIEUWSBRIEF HOUDEN ZIJ U GRAAG OP DE HOOGTE VAN HUN ACTIVITEITEN. BUURTBEWONERS WORDEN VAN HARTE UITGENODIGD OM DEEL TE NEMEN.

## Jeu de Boules

Zondagavond met enige spanning kijken naar het acht-uur journaal: wat zal er gezegd worden over het weer morgen? Het valt mee: morgenmiddag droog.

Maandagmorgen luisteren naar NPO 1 en daar wordt ook gezegd dat het 's middags droog zal zijn. Het klopt en via de groepsapp delen we mee dat we gaan spelen.

Ben en Greet maken de baan bladvrij, Ank heeft het scorebord bij de hand en ik word scheidsrechter als we met een oneven aantal zijn.

'Wie ligt er?' is de meest gestelde vraag en heel vaak is er wat onbegrip vanaf de speelkant, want vanaf die plek lijken de ballen heel anders te liggen dan als ik er bovenop sta te kijken. Vaak moet er ook gemeten

worden met een touwtje of de bal van de een dichterbij ligt dan de bal van de ander. Na meer dan een uur is het weer voorbij en gaan we terug naar huis.

Het was weer gezellig.

Gert van den Hof

## Klingelklimaatclub

De Klingelklimaatclub is een groep van wijkbewoners die (sinds vorig jaar) activiteiten organiseert op het brede gebied van klimaat. Achtereenvolgens betrof dat in 2019 de volgende activiteiten:

- In januari hielden we vier 'warmtewandelingen' door de wijk. Met een warmtecamera van het Energieloket brachten we warmtelekken in beeld zodat bewoners

een idee kregen waar zich de (soms onvermoede) isolatieproblemen bevonden. Er waren ca 20 deelnemers.

- Tijdens een bijeenkomst in de Kookplaats in februari stond planmatig verduurzamen van je huis centraal. Ca. 70 buurtgenoten luisterden naar inleidingen over verschillende manieren van aanpak.

- Bij het paasfeest in de buurt (april) was er aandacht voor regentonnen en groene daken (informatie en peiling van de belangstelling) en was er een heuse plantjesmarkt. Voor 50 cent (ten bate van de buurtvereniging) vonden veel plantjes gretig aftrek.

- In juni was er gelegenheid om 2 groene proefdaken te bekijken en werden de aanmeldingen voor een collectieve inkoop verzameld.

• In september volgde de levering en aanleg van de groene daken. De betreffende bewoners gingen er gezamenlijk mee aan de slag, waar nodig ondersteund door enkele leden van de werkgroep en de door de gemeente geleverde 'Aanjager' Bert Roete. In totaal vijftien daken werden van een sedumpakket voorzien; zo'n 200 m2 regenwater-vasthoudend-prachtig-groen!

• Samen met GroenWest (wij werken daarin samen met Lombok en Heijenoord) was er in september weer een klimaatcarroussel (gluren bij de burenl). Ditmaal gingen we op de fiets langs diverse praktijkvoorbeelden van bewoners; van ecologische tuin tot warmtepomp.

• Ondertussen namen we deel aan informatieve bijeenkomsten van de gemeente waarin de energie-transitie van de buurten in Arnhem West ('Wijk van de Toekomst') centraal stond. Vanwege de ontwikkeling van de naastgelegen Hes is Hoogstede-Klingelbeek benoemd tot 'Versnellingswijk', omdat door de Hes bij ons de Energietransitie extra urgentie heeft. Begin volgend jaar daarover meer.

• Tenslotte was er vanuit GroenWest ook nog een initiatief om elektrische deelauto's in de wijk te krijgen. Dat lijkt te gaan lukken, ook daarover binnenkort meer!

Voor komend jaar denken we aan wederom een leuke paasactie en, bij voldoende belangstelling, zouden we deze winter opnieuw warmtewandelingen kunnen organiseren. De ontwikkelingen rond de Hes, energietransitie en het deelauto-project blijven doorlopen.

Zin om de kar te helpen trekken?  
Of goede ideeën voor activiteiten?  
Of wil je graag meedoen met een warmtewandeling? Laat het ons weten via [klingelklimaat@hoogstede.nl](mailto:klingelklimaat@hoogstede.nl)

Namens de Klingelklimaatclub,

Andreas

## Leesclub (I)

Ook dit jaar kwam onze leesgroep weer om de zes weken bij elkaar om een boek te bespreken. Een van die boeken was Birk van Jaap Robben (geb. 1984), uit 2014, waarvan inmiddels meer dan 20.000 exemplaren zijn verkocht!

Zelf had ik nog nooit van Jaap Robben gehoord, wat eigenlijk vreemd is, want het is een flink aan de weg timmerende schrijver, dichter en theatermaker. Hij heeft intussen veel prijzen gewonnen met zijn werk. Voor het boek Birk kreeg hij in 2014 de Nederlandse Boekhandelsprijs, in 2015 de jongeren publieksprijs, de Dioraphte Literatuurprijs en de ANV Debutantenprijs.

Robben was in het verleden ook twee jaar lang stadsdichter van Nijmegen (2008–2010).

Hij schrijft gedichten en verhalen voor zowel kinderen als volwassenen. Hij kan zich goed inleven in de belevingswereld van een kind. Zelf zegt hij hierover: "Ik schrijf graag vanuit de kinderziel. ...Iedereen heeft een innerlijke leeftijd en bij mij is dat negen jaar. Ik kan me exact herinneren wat ik toen voelde of dacht, dat is heel dichtbij."

Birk was Jaap Robbens debuutroman voor volwassenen. Het verhaal speelt zich af op een mini-eiland tussen Schotland en Noorwegen. De hoofdpersoon is Mikael, een jongen van negen jaar, wiens vader Birk plotseling verdwijnt, waarschijnlijk verdronken. Moeder en zoon zijn ontredderd.

Robben laat zien hoe de jongen de puberteit ingaat en hoe de moeder/kind relatie ontspoord. "Hij creëert in zijn boek een wereld waarin je je steeds ongemakkelijker voelt, hij schuurt langs de grenzen van het taboe". (bron: [www.bndestem.nl](http://www.bndestem.nl)).

In de leesgroep werd het boek ervaren als heftig en beklemd. Niemand zou het mooi noemen, maar de meesten vonden het wel pakkend. Vooral de rol van de moeder in het verhaal riep veel

reacties op.

Voor het boek geldt naar ons idee hetzelfde als in een recensie op [leesfeest.nl](http://leesfeest.nl) wordt geschreven over Robbens boek *De Zuurtjes* uit 2010: "Het is een boek dat vragen stelt en dat je aan het werk zet. Achter het verhaal gaat nog een dieper verhaal schuil: over gemis en over vasthouden aan gewoontes uit verdriet of heimwee naar vroeger".

Afsluitend een gedicht:

"Schemerleven"

Je bleef te kort  
Om te kunnen voelen  
Hoe warm wangen zijn

Hoe verlangen soms  
Naar een glas water smaakt

Wat er na winter komt  
Dat een afgeknipte tak

In een vaas blijft bloeien  
Alsof hij zijn boom niet mist.

Enkel de zon  
Geen schaduw geeft

Hoe koeien doen  
Dat het leven was

Wat door jouw wimpers  
Schemerde.

En hoe traag daarna  
Elk uur opnieuw  
De grote wijzer  
Tegen de kleine kruipt.

Uit de dichtbundel 's Nachts  
verdwijnt de Wereld (2016) van Jaap Robben

Namens de leesclub,

Anja Bentinck-Tolkamp



## De Schutterij

In de dagen voor Kerst en Oud en Nieuw kijkt de Schutterij terug op een bijzonder geslaagd jaar. In januari waren we te gast bij de schietvereniging De Vrijheid in Oosterbeek waar we onze nieuwjaarsreceptie hielden en waar gestreden werd om de eretitel van het winterkoninkje. Sascha Roosen ging met de eer strijken en bij de jeugd troefde de kleine Kensie Bussink alle anderen af.

Tijdens de ALV werd Hugo Willeumier geïnstalleerd als nieuw bestuurslid. Trouwe sponsor Hans Voorhuis werd in het zonnetje gezet en na de pauze hield René Arendsen, programmamaker bij Omroep Gelderland, een zeer boeiend verhaal over het ontstaan en de ontwikkeling van het gewest Gelre.

Jaarlijks wordt een High Tea georganiseerd in een mooie tuin van één van de leden. Dit jaar deden we iets bijzonders: een bezoek aan De Lage Oorsprong in Oosterbeek, met de High Tea in de recent geopende Orangerie. En daarna een boeiende rondleiding door de tuin die er prachtig bijlag en met haar fantastische kleuren en geuren de bezoekers bedwelmde.

En toen werd het zomer en werd er veel energie gestoken in de organisatie van het Koningschieten. De buurt zag er weer feestelijk uit met al die groen-witte wapperende vlaggen aan de gevels. Het warmterecord werd ruimschoots verbroken en de schaduwplekjes waren dit jaar erg in trek. Edwin Buisman haalde de papegaay naar beneden, wat betekent dat hij zich een jaar lang Koning van de Schutterij mag noemen.

In het najaar werd geprobeerd om zoveel mogelijk kleidruiven te raken. De zon scheen nog steeds fel en dat betekende dat sommigen moeite hadden met het vinden van de kleidruif. Zo niet Ivo van der Zouwen die bijna de maximale score realiseerde, al voor het tweede jaar in successie.

Dit najaar overleden helaas twee bijzondere leden. Aat Pegels, ons oudste lid, op de gezegende leeftijd van 93 jaar, en ons erelid Gerard Bongers die als

overtuigd pacifist (nooit één schot gelost) toch met verschillende bestuursfuncties een bepalende rol heeft gespeeld in onze schutterij. Tijdens de uitvaartplechtigheid sierde het schuttersvaandel de ruimte. En in de afscheidspeech van de schutterij werd wel duidelijk dat het schieten maar folklore en bijzaak is en dat het meer gaat om gemeenschapszin en iets voor elkaar betekenen. Dezelfde waarden die ervoor hebben gezorgd dat de Schutterij van de Clingelbeek nu bijna 400 jaar geleden werd opgericht.

Meindert Rudolphi

## Bridge in Hulkestein

Waren onze vorige berichten gericht op het werven van deelnemers aan de bridgeactiviteiten in HULKESTEIN, deze keer is dat niet meer nodig.

Er zijn inmiddels een kleine 40 deelnemers. Die zijn er nooit allemaal tegelijk, want door de opzet van de bridgeavond kun je komen wanneer je wilt.

In de praktijk spelen we regelmatig aan zes of zeven tafels, steeds in een goede sfeer en in de combinatie van sterke en minder sterke spelers. Het ervaren van een gezellige donderdagavond blijft onveranderd hoog in het vaandel staan.

Hoewel we dus niet meer actief werven voor nieuwe deelnemers, zijn die nog steeds welkom. Informatie bij ondergetekende d.linnenkamp@upcmail.nl of 06 51087916.

Namens de bridgers in HULKESTEIN,

Dick

## De Wijngaard

De wijngaard heeft inmiddels haar 20-jarig jubileum achter de rug. In wijngaardperspectief nog erg jong, eigenlijk nog een zuigeling die nog veel levenslessen tot zich moet nemen en ook qua oppervlakte een mini-kleinduimpje in het palet van

Nederlandse wijngaarden. Maar de bijzondere historie, ligging en de kwaliteit van de voortgebrachte wijnen maakt de gaard onderscheidend en mag ons zeker met trots vervullen.

Begonnen in 1998 met het proefveldje van Han Wiggers is het met nijver handenwerk van inmiddels vele buurtbewoners uitgegroeid tot de huidige wijngaard die het volledige terrein van het voormalige moestuingebied beslaat. De variëteit gewassen is ook flink uitgebreid in de loop der jaren. Hoewel Regent (rood) en Johanitter & Bianca (wit) nog veruit de hoofdmoot uitmaken zijn er geleidelijk diverse nieuwe rassen aan toegevoegd zoals Palatino, Cabernet Franc, Cabernet Cortes en Riesel, op plekken waar knoestige wijnstokken om onverklaarbare redenen de geest hadden gegeven. Een variëteit-spreiding die de drager is van een aangenaam en spannend wijnbouquet.

In de loop der jaren leverde het sparren met de natuurkrachten op geregelde tijden wel problemen op voor de amateur-wijngaardeniers van de Klingelberg, zoals opdoemende schimmel, galmijt, lamsteligheid (zorgt ervoor dat complete trossen gewoon indrogen en afsterven) en last but not least de zeer ongewenste 'Suzuki-vlieg'. Die laatste gast klinkt gezellig exotisch, maar is een koele killer van de rode wijn door het listig deponeren van haar eitjes in de schil van de rijpende druiven. In het jaar 2016 hadden we daar volop last van en werd besloten van de oogst







dat jaar rosé te maken. Werd nog een doorslaand succes ook! Soms is het gaan der dingen moeilijk te doorgronden. In latere jaren heeft Suzuki gelukkig verstek laten gaan.

Maar dan het afgelopen jaar, 2019, dat slaat alle voorgaande rampjes met grof geweld. Door de zeer uitzonderlijke natuurlijke omstandigheden van extreme temperaturen in combinatie met langdurige droogte werd de wijngaard geteisterd door trossenextinctie. We werden er moedeloos en radeloos van en een apocalyptisch beeld van het moeten rooien van de wijnstokken begon zich al in onze hoofden te nestelen. Na raadplegen van een expert, Jan Oude Voshaar, een éminence-grise van de Nederlandse wijnbouw, en het bekijken van de uitgebreide collectie foto's van alles wat er mis kan gaan in een wijngaard, werd besloten om rigoureuus in te grijpen. Trossen direct verwijderen waar nodig en al aangetast en beurten met ondersteunende middelen. Al met al heeft het de oogst dit jaar zo

goed als gehalveerd, maar wonder boven wonder toonde de wijngaard sublieme veerkracht en reikten de resterende trossen in de loop van de zomer zelfs nog tot een hoog kwaliteitsniveau!! Een zoet loon naar hard werken en veel onrust. Wel kijken we met bezorgdheid uit naar de wijze waarop de wijngaard na dit extreme jaar weer uit de winterslaap zal ontwaken en de weg naar het nieuwe groeiseizoen van 2020 zal inslaan.

Ols feestelijke kroon op dit opmerkelijke jaar beleefden we een zeer geslaagde en bijzonder goed bezochte Open Dag / Proeverij (zoals altijd op de derde zondagmiddag van september). Stralend weer, gezellig keuvelende en proevende bezoekers. Heerlijk. Veel flessen Klingelberg vonden weer hun weg naar buurtbewoners, uiteindelijk ook het hoofddoel van de buurtwijngaard. Na de pacificatie met de natuurkrachten

en de voortvarende verkoop is het voortbestaan van de wijngaard daarmee weer stevig geborgd.

Dus buurtbewoners, zet de derde zondag(middag) van september 2020 alvast in de agenda: Open Dag en Proeverij buurtwijngaard de Klingelberg. Onze wijnen zijn niet te versmaden, zeer goed als bewaarwijn achter de hand te houden en verrassend om als geschenk in te zetten.

Charly Gugelot

Klingelberg bestellen?  
[bestel@domeinklingelberg.nl](mailto:bestel@domeinklingelberg.nl)

## Leesclub (2)

Net voordat ik de buurt ging verlaten heb ik me aangesloten bij de tweede buurtleesgroep. Een clubje van tien vrouwen die er naar streven zo eens in de zes weken bij elkaar te komen om een boek te bespreken. Om de beurt kiezen we een titel, degene die het heeft uitgekozen is die avond ook de gesprekleider. In het eerste rondje, waarin allemaal even onze mening over het boek ventileren, duiken we dieper in de stof. Zo'n eerste rondje is vaak al veelzeggend, bij sommige boeken zijn we het allemaal met elkaar eens, maar soms liggen de meningen ver uiteen. Gelijk genoeg stof tot discussie. Slechts een enkele keer vinden we het helemaal niks, dan beginnen we gewoon wat eerder aan de wijn.

Zo waren we allemaal erg onder de indruk van het boek van Edith Eva Eger: *De Keuze*. Een indrukwekkend autobiografisch verhaal van een overlevende van de Holocaust. Ze heeft haar verhaal opgeschreven toen ze ver in de tachtig was. Ze is op latere leeftijd psychologie gaan studeren en heeft dankzij deze studie en gesprekken met patiënten meer inzicht gekregen in haar eigen geschiedenis. Het resultaat is een fraai boek over haar tijd met haar zus in het kamp, maar ook de tijd erna, haar relaties, haar studie en haar werk.

Oorlog is vaak een terugkerend thema in de literatuur. Zo lazen we ook *Wie het mooist valt* van Sara Novic. Een juweeltje over de oorlog in Joegoslavië begin jaren negentig, waarin een tienjarig meisje plotseling te maken krijgt met

luchtaanvallen, voedselrantsoenen en mitrailleurgeweld. En de verslechterende verhoudingen tussen Serven en Kroaten. Wederom een boek die op fascinerende wijze beschrijft wat de oorlog met een mensenleven doet.

Ook de Top 10 boeken worden gelezen. Een van de laatste was *Grand Hotel Europa* van Ija Leonard Pfeijffer. Een dikke pil met veel verhaallijnen over de identiteit en toekomst van Europa. Of je het wel of niet met hem eens bent, het zet aan tot nadenken.

Allemaal boeken die we als buurtleesclub ook aan onze burens durven aanbevelen. Leuk voor de lange winteravonden. Doe er dan, net als wij, een lekker glaasje wijn bij.

Nel Geerdink

# Activiteitenkalender 2020

4 januari : Nieuwjaarsborrel

8 februari : Vossenjacht

3 april : Buurtquiz

11 april : Paashaas

27 April : Koningsdag

Mei : Lentewandeling

September : Schwein am Rhein

Oktober : Buurtquiz

November : Sinterklaas

Noteer de data vast in je agenda!



# Giel Smeets (1931 - 2019)



Giel was een van de meest markante personen van de Hoogstedelaan, hij woonde sinds de jaren zeventig op nummer 3, bijna op de hoek, samen met Marianne en bracht daar drie kinderen groot.

In zijn werkzame leven was hij een aantal jaren arts en directeur bij Verpleeghuis Elderveld, maar hij kon zich niet vinden in de manier waarop daar werd omgegaan met de bewoners. Hij pakte het anders aan, met veel meer oog voor waar de mensen zelf behoefte aan hadden, en schreef er later een boekje over, Een Beetje Droog Water. Als iemand niet in bad wilde, kon hij namelijk aangeven dat hij met droog water gewassen wilde worden. Er was respect en ruimte voor de bewoners.

Voor de buurt heeft hij veel gedaan, op verschillende terreinen. Ik noem er enkele.

Muziek: Op de foto zie je Giel fluitspelen bij Koning Winter: deze jaarlijkse spannende speurtocht voor kinderen op donkere februariavonden werd steeds ondersteund door muziek, ter oriëntatie en opfleuring. Giel hoefde je maar een keer te vragen voor zoiets, hij deed graag en enthousiast mee. Muziek speelde een zeer grote rol in zijn leven, zelf bespeelde hij diverse instrumenten

zoals blokfluit, piano, op een heel aardig niveau. Hij was dan ook de drijvende kracht achter de muziekclub die lange tijd in de buurt functioneerde en waar aanvankelijk ook kinderen in meedraiden, tot die gingen puberen en andere muziek leuker vonden. Giel dirigeerde koren en begeleidde individuele zangers op piano, en hij zong de baspartij in een kwartet dat hij zelf startte.

Zelf koester ik warme herinneringen aan die muziekaavonden, vooral als we, na het geoefende zo goed mogelijk in praktijk te hebben gebracht, konden ontspannen en wat drinken en Giel weer achter de piano ging zitten. Hij speelde allerlei liedjes die we na verloop van tijd konden mee-galmen: Schönes Wetter Heute, Schifferklavier en veel meer guilty pleasure-muziek. Veel plezier gehad toen.

Na het einde van de buurt-muziekclub richtte hij een stichting op om klassieke muziek uit te voeren met andere gevorderde amateurs en trad op waar men daar om vroeg, door het hele land. Geen enkel podium was hem te min, in verpleeghuizen of waar dan ook, als er geen piano was nam hij die zelf mee in zijn 'pausmobiel', de verhoogde oude Golf. Alles voor de muziek.

Etymologie: hij had een fabelachtige kennis van de herkomst van talen, hun verwantschappen en geschiedenis. Met enkele buurtgenoten die zijn liefde hiervoor deelden hebben we een etymologieclubje gestart, waarbij iemand op avonden een soort uiteenzetting gaf over een taalkundig fenomeen, maar vooral waarbij we allemaal een multiple choice proefwerkje voor elkaar hadden voorbereid, over de herkomst van bepaalde woorden, waarbij we probeerden elkaar op het verkeerde been te zetten door zo aannemelijk mogelijke verklaringen te bedenken naast de enige juiste.

Asielhonden: Giel hield van dieren, die waren in zijn ogen altijd eerlijk, zonder bijbedoelingen. Hij zorgde mede voor de geiten en het varkentje, en nam honden in huis die in het asiel hadden gezeten, het liefst een heel moeilijk exemplaar, om die een nieuwe start te geven. Soms waren die net een maatje te veel voor hem, maar hij probeerde het steeds weer.

Giel: een wonderlijke vogel af en toe, maar een bijzonder mens.

HM



*Hoogstede Klingelbeek*

**NIEUWJAARS  
BORREL**



Neem je eigen mok mee  
voor glühwein of warme chocolademelk.  
4 januari 2020 van 15:30 tot 18:00 uur  
bij ons buurthuisje.